

## **Presentation av Inger Waern**

**Jag är född den 16 april 1947 i Dalslands enda stad Åmål. När jag var tre år flyttade min familj. Min pappa ville ha en egen gård och bedriva jordbruk och skogsbruk. Det var fint att växa upp med djuren på gården och katterna älskade jag allra mest.**

**Ända sedan jag var barn har jag tyckt om att teckna och måla, därför tror jag att min förmåga kan vara medfödd.**

**Min allra första utställning ordnade min lärare på min examensdag i fjärde klass och resten av min tid i grundskolan fick mina teckningar en del uppmärksamhet.**

**I tonåren togs brevkurser via Hermods i frihandsteckning och i perspektiv. Det var roligt och lärorikt.**

**Under 1970 målade jag i olja under ledning av konstnär Gustav Olsson i Vänersborg. Efter något år startade Gustav en grupp med sina elever som hållit på längst. Vi var 18 st i gruppen och vi kallade oss ” Några målare”. Vi höll till i ett av Vänersborgs äldsta byggnader, som vi själva renoverade för att passa vårt ändamål. Varje år till julsmyllningen ordnades en samlingsutställning.**

**Efter flyttning till Ullervad 1980 deltog jag i en samlingsutställning på Biblioteket i Mariestad. Där jag ställde ut oljemålningar, några av motiven var gamla höganäskrukor som jag tyckte var ytterst intressant att måla och få fram alla skiftningarna som gjorde krukorna naturliga.**

**Långt senare prövade jag på akvarell och var med på två kurser i augusti och i september på Västkusten 2001. Kurserna leddes av konstnär Leif Holgersson.**

**Strax därefter blev jag inbjuden att delta i en samlingsutställning i Pingstkyrkans lokaler i Mariestad.**

**Tillsammans med en väninna hade vi utställning i Korskyrkan av akvareller och tuschteckningar. En del av försäljningen gick till ett barnhem i Estland.**

**Deltog i målargemenskap på Stenungsön på Västkusten som kallades ” Måla för Guds skull”.**

**Samlingsutställning i Ekby kyrka med Pastoratets konstnärer med temat ” Den lidande kärleken”.**

**Ytterligare några kurser för Leif Holgersson på Västkusten. Jag målade kustmotiv, bryggor, båtar och sjöbodas, blommor och vatten.**

**Ensamutställare av sommarens akvareller i höstmörkret i Ullervads Församlingshem i nov 2003. Utställningen kallade jag ” Guds skapelse” . Delar av försäljningen gick till Världens barn.**

**2004 Sommarutställning av akvareller hos Konstnär Kjell Fristedt på Torsö. ( en ö utanför Mariestad ) Samtidigt deltog jag i en utställning i Torsö kyrka med temat ” Den kristna bilden i dag”.**

**2004 i sept. Deltog i Allékonsten i Mariestad. Samtidigt visades vandringsutställningen under temat ” Den kristna bilden i dag” Johannesbergskyrkan i Mariestad under Skörde / kulturfesten.**

**2004 i nov, åter en ensamutställning av akvareller i Ullervads församlingshem.**

**2005 Deltog i Kulturdagarnas utställning på Trädgårdsskolan, Allén och Gutenbergshuset**

**2011 i feb på alla hjärtans dag. Akvarellutställning i Eks Församlingshem. Det följdes av flera utställningar vid samma tid och i samma lokal under flera år.**

**2013 sept. Under Kulturdagarna i Mariestad var med i Stadshuset och i Gutenbergshuset med mina akvareller.**

**2014, 20-21 juli utställare av akvareller under jubileumshelgen Gamla Tingshusplatsen i Ödskölt i Dalsland.**

**2014 sept. Kulturdagarna i Mariestad. Var med i Stadshuset, Gutenbergshuset med mina akvareller.**

**2016 sept. Kulturdagarna i Mariestad. Var med i Stadshuset och Gutenbergshuset. med mina akvareller**

**2017 hela juli månadsutställning av akvareller på sommarmarknad i Ödskölt på Tingshusplatsen i Dalsland.**

**2017 sept Kulturdagarna i Mariestad. Akvareller i Medborgarskolans lokaler.**

**2018 juli, en månadsutställning av akvareller på sommarmarknad i Ödskölts på Tingshusplatsen i Dalsland.**

**2018 sept . Kulturdagarna i Mariestad i Trädgårdsskolans lokaler, med mina akvareller.**

**2019 19 jan-15 feb- samlingsutställning av mina akvareller i Galleri Vita Rum i Vadstena.**

**Inger Waern  
Vävarevägen 10  
54273 Mariestad.**

**Tel: 0501-35501 och 070-6718879**

